

*Hoe ga ik open als een boek?
Ik wil mezelf eens lezen,
bladeren en kijken
hoeveel pagina's ik tel.
Of ik een sprookje ben
of meer een studieboek.
Zou ik mij kopen?
Lenen bij de bieb?
Alleen stiekem lezen
hoe ik afloop en zachtjes
terugzetten in de kast?*

Ted van Lieshout

*Appeltje valt
niet ver van de boom*

*Je lijkt op je vader
je lijkt op je moeder
en een beetje
je opa, je oma, je oom
Maar vooral op jezelf,
vanzelf.*

*Het gras in de wei,
de kip en het ei.*

*Je wordt net je vader,
je wordt net je moeder
en een beetje
je opa, je oma, je oom.
Maar je wordt ook vanzelf
jezelf, vanzelf.*

*Later een boom,
is appeltjes droom.*

*En jij? Later net vader,
later net moeder
en een beetje
je opa, je oma, je oom.
Maar vanzelf
jezelf.*

Leendert Witvliet

Zus

*je zegt niet veel
je zegt alleen wat je
denkt dat ik wil horen
wat je zelf denkt, weet ik niet*

*en je knuffelt niet graag
je knuffelt met kaartjes en cadeaus
want zoenen doe je liever niet*

*maar als ik huil, huil jij mee
en niemand lacht zoals jij en ik*

*ik wil je zo graag alles vertellen
ik wil je zo graag lang omarmen*

*toe zus
kom hier
bij mij*

bang zijn doen we samen

Siska Goeminne

*je leerde kijken
ogen mond gezicht*

*je leerde spelen
doosje open dicht*

*je leerde lopen
lampje knopje licht*

*je leerde lezen
letter woord gedicht*

Frank Eerhart

*mezelf
in de spiegel
zien kijken
naar mij*

*daar
voel ik me
heel erg
lekker bij*

Nannie Kuiper

*En nu wacht ik in de regen.
Kleddernat,
dat doet me niets.
Want dat stipje in de verte
is mijn vriend op de fiets.*

Mieke van Hooft

*Trek me over je heen
en ik zal je verwarmen.
Trek maar bij me in
bij mij kan je schuilen
en uithuilen terwijl niemand het ziet.*

*Aan mij veeg je je tranen af
en alles buiten sluit ik uit.*

Karel Eykman

*Er springen vlugge katten in mijn vingers
en die willen spelen.*

*Er wemelen tintelingen in mijn tenen
en die willen zwemmen.*

*Er kruipen kriebels naar mijn wangen
en die willen lachen.*

*Er drijven dromen door mijn haren
en die willen reizen.*

*Soms vliegt er een stofje in mijn oog
en dat wil wenen.*

*Maar altijd zit er een vogeltje in mijn keel
en dat wil zingen.*

Armand van Assche

Wat het is

*Het is onzin
zegt het verstand
Het is was het is
zegt de liefde*

*Het is ongeluk
zegt de berekening
Het is niets dan pijn
zegt de angst
Het is uitzichtloos
zegt het inzicht
Het is was het is
zegt de liefde*

*Het is belachelijk
zegt de trots
Het is lichtzinnig
zegt de voorzichtigheid
Het is onmogelijk
zegt de ervaring
Het is wat het is
zegt de liefde*

Erich Fried

*maar we zouden niet vergeten dat
we hebben gelachen, gelachen hebben
we veel en dat zal ik niet vergeten
want we hebben gelachen en veel hè?
en dat zullen we nooit vergeten om-
dat we zoveel gelachen hebben en dat
niet vergeten gvd wat hebben we gelachen
en niet en nooit vergeten dat we zo
hebben gelachen omdat we samen waren
en zoveel gelachen hebben dat we
het nooit zullen vergeten*

Bert Schierbeek

*Tel de sterren van een zomernacht.
Tel er je geboortedatum bij op.
Plus je telefoonnummer.
En het nummer van je paspoort.
Deel dat getal door je gewicht in ponden.
Tel uit je winst!
Je mag er zijn.*

Jos van Hest

En wie ben jij?

Waar ben jij?

Wat doe je wel?

Wat doe je niet?

Ben je gelukkig, ben je verdrietig?

Ben je er graag of liever niet?

En droom je soms?

Dat je elders was, een ander was?

Er nog niet was, er niet meer was?

Niet alleen, wel alleen, soms alleen?

Zie je mij? En zie ik jou?

Raak je mij, onthoud je mij?

En ik jou?

Hoe dan ook?

En is het dat, is het dat?

Dat wat telt?

Al het waarom

daarom?

Ik hier, jij daar,

en heel misschien

– een splintertje tijd,

een halve tel lang –

elkaar raken,

blijven haken.

Is het dat?

Siska Goeminne

*Soms, fietsend langs donkere
grachten, duikt je blik ongevraagd
een woonkamer binnen, stuit
op een glimlach, een hand op
een schouder, maar je bent al*

*voorbij. Niet meer dan een tiende
seconde lijkt nodig om haarscherp
te tonen waar het om gaat. Moet je
in je huis misschien gewoonweg trachten
te kijken alsof je er toevallig voorbij rijdt.*

Marc Tritsmans

*Neem een man, neem een vrouw.
Neem mij, neem jou. En laat
ons binnen een jaar of dertig
nog eens op deze zelfde plek
komen staan en nog eens kijken
naar diezelfde bosrand en nog
eens zoeken naar elkaars even
koude hand en denken: ja*

Marc Tritsmans

*Het land is warm
De weg is wit.*

*Het duin is leeg.
De zee is stil.*

*De zon is grijs.
De dag is heel.*

Gerrit Krol

*Twee harten kloppen er in mij
twee levens liggen hier te slapen
het ene is groot en bijna oud
het andere is een wonder*

*ik ben zijn landschap en zijn zee
ik ben zijn schip en ook het donker
en als ik loop dan gaat hij mee
en als ik praat dan groeit hij*

*wij zijn twee vreemden in één huid
het is nog even wennen
maar als je ogen open gaan
til ik je op
kijk ik je aan
dan zul je mij herkennen*

Thera Coppens